

1. DE OORSPRONG VAN HET KWAAD

Laten wij eens stil staan bij een van de grootste mysteries in de wereld waarvan de mens zijn uiterste best heeft gedaan om dit te begrijpen namelijk: Het mysterie van het kwaad. Hoe ontstond het kwaad in een wereld die was geschapen door een perfecte goede God, Die vol is van wijsheid? Waarom heeft God het kwaad toegestaan en verspreidt het zo snel om zich heen? Waarom voert het kwaad de boventoon in elk deel van de wereld? Waarom is er zo veel ziekte, armoede en verdriet? Is God er niet in geïnteresseerd om ons te helpen?

Er is een antwoord op de vraag waarom God het kwaad heeft toegestaan om te bestaan. Is het omdat God het niet onder controle kon krijgen? Wij zien heel vaak zoveel mensen, in zoveel verschillende delen van de wereld op zo veel manieren lijden, waardoor onze harten worden aangeraakt – hoeveel te meer het hart van God, Die vol is van compassie?

Voordat wij verder gaan moeten wij begrijpen dat ons menselijke verstand ons niet duidelijk kan maken hoe God werkelijk is. Een hond kan een mens niet begrijpen omdat een mens van een hoger scheppingsorde is dan een hond. Op dezelfde wijze kunnen wij God niet begrijpen. Wanneer een hond een mens wil begrijpen, dan moet het menselijke opdrachten aangeleerd worden door de mens zelf. Hetzelfde geldt wanneer wij met ons verstand God willen begrijpen. Het is net zo dwaas als wanneer als een hond die probeert een mens te begrijpen; het is onmogelijk. Wij moeten in plaats daarvan God toestaan om zichzelf aan ons te openbaren. Dat is wat wij in de Bijbel lezen: God heeft Zichzelf aan ons geopenbaard door Zijn Woord. In de Bijbel kunnen wij lezen over een God die geïnteresseerd is in een persoonlijke relatie met ieder mens op aarde. Hij is intens en diep geïnteresseerd in elk detail van ons leven. God is vol van wijsheid; Hij is Almachtig, vol van Kracht, Alwetend; Hij kent de toekomst, en heeft de totale controle over het universum – niet alleen deze aarde, maar het gehele universum met zijn miljoenen sterren. God is oneindig zuiver, wij kunnen ons Zijn zuiverheid niet voorstellen. Hij is ook oneindig liefdevol; vol van liefde, vol van goedheid. Gods liefde is totaal onegoïstisch. Wij zien heel vaak dat de liefde op aarde, een zelfgerichte liefde is, Gods liefde is dat echter niet. Zijn liefde is totaal niet op Zichzelf gericht. Direct vanaf het begin, toen God de mens schiep, wilde God Zijn vreugde en geluk met anderen delen en met ons. Dat is waarom hij levende wezens schiep. In de Bijbel kunnen wij lezen dat, voordat God de mens schiep, Hij miljoenen engelen heeft geschapen. Het was Zijn doel om, lang voordat Hij het menselijke ras schiep, Zijn geluk en Zijn glorie met alle engelen te delen.

Toen God de engelen schiep, schiep Hij hen met een vrije wil. Toen God de sterren en de planeten schiep, schiep Hij hen niet met een vrije wil. De planeten, bijvoorbeeld, die roteren in een perfecte timing om de zon. Zij verzaken hierin nooit; zij doen dit al eeuwen lang. Zij zijn nooit Gods regels, die Hij hiervoor gemaakt heeft, ongehoorzaam geweest. Elke ster in het universum beweegt zich in de ruimte zoals God dat ontworpen heeft. De aarde draait, volgens een perfecte timing van een deelseconde, om zijn eigen as, in een volmaakte gehoorzaamheid aan Gods opdrachten, waarin zij eeuwen gelden zijn geplaatst.

Maar wanneer wij naar de engelen en het menselijke ras kijken dan zien wij dat God ons heeft geschapen met een vrije wil. Met andere woorden, anders dan bij de planeten, de sterren, de planten en de bomen, heeft God de engelen en het menselijk ras de vrijheid gegeven om te kiezen of wij God willen gehoorzamen of niet. De planten groeien en

beantwoorden op een natuurlijke wijze de wetten van de natuur die God in hen gelegd heeft. Zij kunnen hebben niet de keuzevrijheid om ongehoorzaam te zijn. Dit is de reden waarom een ster, planeet, boom of plant niet slecht kan worden omdat zij geen keuzevrijheid hebben. Hoewel bomen en planten veel goeds voor ons kunnen betekenen omdat God hen daarvoor gemaakt heeft, kunnen zij niet goed doen omdat zij daar voor kiezen. Een planeet, ster, plant of boom kan geen goeds doen vanuit hun eigen keuze. Een boom groeit afhankelijk van bepaalde natuurlijke wetten die in de boom ingebouwd zijn, daarom heeft het geen keuzemogelijkheid. Wij mogen dus concluderen dat deze wezens, die geen keuzemogelijkheid hebben; deze scheppingsvormen zoals de sterren, planeten en bomen, nog goed nog kwaad kunnen doen. Het zijn net geprogrammeerde robotten. Wanneer u een computer gestuurde robot in uw huis zou hebben, dan kon u het zo programmeren dat het uw slippers oppakt of vele ander dingen doet. De robot kan u de krant bezorgen en misschien zelfs een kop koffie voor u inschenken. Er zijn veel dingen waar toe u een robot kunt programmeren om te doen. De robot heeft echter vanuit zichzelf geen gevoelens. Het zal u nooit ongehoorzaam zijn wanneer het op de juiste wijze is geprogrammeerd; het zal alles doen, precies zoals u het bedoeld heeft.

God kon de mens als een robot gemaakt hebben, waardoor wij niets verkeerd zouden doen, maar God automatisch, blindelings en onnozel zoals wij zijn, in alles gehoorzaam zijn. God wilde echter nooit zo een menselijk ras. Zij zouden nooit Zijn kinderen kunnen zijn. Robots kunnen nooit kinderen van ons zijn ondanks dat zij ons gehoorzamen.

Elke vader zou zeggen, "ik heb liever een ondeugende en ongehoorzame eigen zoon dan een gehoorzame robot". Zo is het ook met God. Weet u waarom robots en machines geen vreugde brengen bij een kinderloos echtpaar? Weet u waarom een menselijke vader liever een ongehoorzaam kind heeft dan een gehoorzame robot? Omdat wij gemaakt zijn naar Gods gelijkenis, wij hebben iets van Gods karakter, van Gods natuur in ons. Getrouwde paren verlangen er naar om kinderen te krijgen. Zij zullen nooit gelukkig zijn met gehoorzame machines, zij willen kinderen. Hier zien wij het hart van God: God is ook geïnteresseerd in kinderen. Onze kinderen kunnen ongehoorzaam worden en ons heel veel harteer geven. Daarom begrijpen wij waarom God engelen en mensen geschapen heeft met een vrije wil, anders dan de sterren en de planeten. Dit is het eerste wat wij moeten begrijpen; De vrije wil is een eerste vereiste om een moreel schepsel te zijn. Wanneer wij geen vrije wil hebben, dan kunnen wij ook geen moreel schepsel worden. De tweede vereiste is het geweten; iets in ons dat zegt of iets goed is of slecht.

Laten wij eens naar de vogels en de dieren kijken, zij hebben ook een vrije wil – zij zijn beter dan bomen en de sterren in het kunnen maken van keuzes. Een hond heeft de keuze om wel of niet naar zijn baas te luisteren. Maar dieren zijn geen morele wezen. (*Moreel wordt o.a. gebruikt voor de geestesgesteldheid*) Het zijn geen morele schepsels omdat zij geen geweten hebben. Hoewel zij een vrije wil hebben, hebben zij geen geweten. Maar wij, als menselijke wezens, hebben de twee noodzakelijke vereisten tot moreel gedrag: wij hebben een vrije wil EN een geweten. Het ontbreken van deze twee noodzakelijke eigenschappen is de reden dat vogels en dieren nooit zondig of heilig kunnen zijn, en geen kinderen van God kunnen worden. Een hond kan geen kind van God worden omdat het geen geweten heeft. U kunt een hond over een langere periode trainen en het bepaalde dingen bijbrengen wat het wel of niet moet doen, maar de uiteindelijke gehoorzaamheid komt niet door een ingebouwd geweten, maar

door een externe training. Deze training is te vergelijken met een computer die door een bepaalde programmering, dingen op een van te voren bepaalde manier uitvoert.

Wanneer wij kijken naar het menselijke ras, dan zien wij dat het een geweten heeft. Voordat het menselijk ras geschapen werd, heeft God alle engelen gemaakt. Hij schiep miljoenen engelen, allemaal met een vrije wil. Onder de engelen was één leider. Zijn naam was Lucifer. De Bijbel zegt ons, in Ezechiël 28:12-15, dat hij het toonbeeld van volkomenheid, vol wijsheid en volmaakt van schoonheid was, en een hoge positie had. Maar langzamerhand kwamen er gedachten en ambities bij hem op die niet goed waren. Waardoor kon dat gebeuren? Omdat hij een vrije wil had, en daardoor kwam de eerste zonde in de wereld.

Niet alleen de gedachten van Lucifer waren slecht; het waren ook rebelerende gedachten die ontevreden waren met de bestemming die God hem had toebedeeld. Tot dat moment was het universum perfect zuiver, maar nu had het kwaad de kop opgestoken in het hart van een engel die door God geschapen was. Dit is hoe het kwaad in de wereld kwam.

In het begin was het kwaad nog in het hart van de engel Lucifer en kwam het nog op geen enkele wijze naar buiten. Het kwaad begint altijd in het hart. Zelfs een moord begint in het hart van een mens en vanuit zijn hart gaat het over in daad; dit is hoe het ook bij Lucifer gebeurde. Echter, direct toen het kwaad in zijn hart kwam kon God het zien. God kan in het hart van een mens kijken en Lucifer werd weggestuurd uit de nabijheid van God. Hier kunnen wij van leren dat God het kwaad haat. Toen God echter een moreel wezen schiep, moest God hem ook de vrije wil geven. Daar ligt het begin van het kwaad, van de zonde.

Maar God heeft voor een oplossing gezorgd door Jezus Christus, wat wij in de komende studies uitgebreider zullen bespreken. Laten wij het volgende in gedachten houden wat betreft het kwaad namelijk: het is niet iets buiten Gods controle. Het kwaad is iets waarvan God wist dat het zou komen en toch heeft Hij het toegestaan, Hij accepteerde het en Hij heeft voor een oplossing ertegen gezorgd. Die oplossing is Jezus Christus.