

Gods doel met de mens

God heeft de mens niet geschapen omdat Hij een dienstknecht nodig had. Hij had al miljoenen engelen om Hem te dienden. Hij schiep de mens omdat Hij iemand wilde die Zijn karakter en natuur zichtbaar zou maken. Wanneer wij deze waarheid vergeten, dan worden wij gemakkelijk op een zijspoor gebracht door ons te verbeelden dat, dienstbaar zijn aan God het hoofddoel tot onze redding in Christus is. Dit is een foutieve gedachte die veel christenen al gemaakt hebben. Toen God van plan was om Adam te maken, waren Zijn woorden, *“Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis;”* (Genesis 1:26) Toen Adam gezondigd had, had God al de voorziening getroffen om de mens uit de put van zonde te tillen waar hij ingevallen was. De menswording van Christus en Zijn dood aan het kruis was al in Gods gedachten voor dat Adam was geschapen. Gods bedoeling met de redding, die door Christus voor ons beschikbaar is, is om ons terug te brengen tot de plek waar wij Zijn originele plan met de mens kan vervullen, namelijk Zijn natuur openbaar maken. Onze redding is door geloof in Christus. Geloof is echter alleen gebaseerd op de goddelijke openbaring van de Persoon Christus. Het is alleen dit geloof dat het toestaat dat de Heilige Geest ons transformeert naar het beeld van Christus.

Jezus heeft door Zijn dood niet alleen redding gebracht, maar heeft door Zijn leven op aarde, ook laten zien wat Gods bedoeling is hoe de mens zal leven. Hij is niet alleen onze Redder, maar ook onze Voorloper (Hebreeën 6:20). Hij heeft het voorbeeld gegeven hoe wij op elk moment, onder elke omstandigheid, in perfecte gehoorzaamheid aan God kunnen leven. Vergeving van zonden, de volheid van de Heilige Geest en elke genadegave die God beschikbaar heeft gesteld, zijn allemaal door Hem bedoeld tot het bereiken van één einddoel namelijk, dat wij veranderd worden naar het beeld van Zijn Zoon. In feite kan elk onderwijs in Gods Woord alleen in zijn ware perspectief begrepen worden, wanneer het gezien wordt in het licht van Gods eeuwig durende doelstelling namelijk, om hem op Jezus te doen lijken. Het hoofddoel van de bediening van de Heilige Geest is tweeledig en wordt al volgt omschreven: *“Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt”* (2 Korintiërs 3:18). De Heilige Geest is er constant naar op zoek om ons de glorie van de Heere Jezus te laten zien in de Bijbel (spiegel) – en is er naar op zoek om ons naar dat beeld te veranderen.

God de Vader bewerkt, in zijn Soevereiniteit, ook al onze omstandigheden tot dit zelfde doel. *“En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn,”* (Romeinen 8:28-29). Elke gebeurtenis en omstandigheid is door God bedoeld om ons te vormen, en beetje bij beetje te veranderen naar de gelijkenis van Christus. Zo zien wij dat onze Vader in de hemel en de Heilige Geest in ons hart, beiden naar één doel toewerken namelijk, dat wij als Jezus worden! Hoe meer wij deel hebben aan de natuur van de Heere Jezus, hoe meer wij op aarde zullen leven zoals Hij geleefd heeft. Dit is een Geest-ervuld leven. Jezus kwam niet naar de aarde als een engel, maar hij kwam zoals wij zijn. De Bijbel zegt, *“Daarom moest Hij in alles aan Zijn broeders gelijk worden,”* (Hebreeën 2:17). Zijn broeders zijn, Zijn discipelen; *“Want wie de wil van Mijn Vader doet, Die in de hemelen is, die is Mijn broeder en zuster en moeder.”* (Mattheüs 12:50). Wanneer Hij niet “in alles” aan ons (Zijn broeders) gelijk geweest zou zijn, dan had Hij niet ons voorbeeld kunnen

zijn. Dan had Hij ons ook niet de opdracht kunnen geven, "volg mij", want wij kunnen uiteraard niet Iemand volgen, Die niet onze beperkingen kent. Het zou dan zijn als een engel die ons niet kan leren zwemmen, omdat die geen weet heeft van de neerwaartse druk zoals wij dat kennen.

Wanneer het voor ons niet mogelijk is om aan het beeld van Jezus gelijkvormig te worden dan is de uitspraak van Paulus in 1 Korintiërs 11 vers 1, waar hij zegt om hem te volgen zoals hij Christus volgt, zonder enige betekenis, want Paulus kon dan ook niet geleefd hebben zoals Jezus geleefd heeft. Dan wordt het leven van Christus een leven wat wij alleen maar kunnen bewonderen, maar nooit opvolgen. Maar prijs de Heere God, dat Christus in ons vlees gekomen is, en de beperkingen van ons vlees kennende, ons tot voorbeeld is geweest. Nu het zo is dat Jezus, als mens, een heilig en zuiver leven geleefd heeft, is er geen reden waarom wij niet kunnen "wandelen zoals Hij gewandeld heeft" (1 Johannes 2:6). Omdat wij als mens zwak zijn, wil God ons dezelfde kracht van de Geest geven als Jezus, toen Hij als mens op aarde was. Wat God voor Jezus gedaan heeft wil Hij met blijdschap voor ons doen, omdat, "Hij ons lief heeft zoals Hij Jezus heeft lief gehad" (Johannes 17:23). Zijn kracht is echter alleen beschikbaar "voor hen die geloven" (Efeziërs 1:19). Dus is het een gebrek aan geloof in Gods Woord waardoor gelovigen vandaag de dag machteloos en krachteloos zijn tegen de zonde en satan. Het excuus dat de duivel wil dat wij hebben, wanneer wij opgeroepen worden met de woorden, "opdat u Zijn voetsporen zou navolgen;... Hij, Die geen zonde gedaan heeft..." (1 Petrus 2:21-22), is dat wij niet anders kunnen dan of en toe zondigen omdat wij nu eenmaal mens van vlees en bloed zijn. Wanneer wij echter zien dat Jezus in ons vlees kwam en niet gezondigd heeft, dan gebeuren er twee dingen: 1. Wij hebben niet langer een excuus om te zondigen, 2. Wij kunnen ook in overwinning leven over de zonde net als Jezus gedaan heeft.

Dus is het gebed van Paulus ook mijn gebed, zoals wij dat als waarheid kunnen lezen in de Bijbel: "opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem,... en...opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens," (Efeziërs 1:17; 3:16). Het is alleen door het volledig kennen van Christus, dat wij de kracht van de Heilige Geest kunnen ervaren. Jezus is het perfecte voorbeeld van een Geest-gevuld mens. Wanneer wij naar Zijn leven kijken en hoe Hij op aarde leefde, dan kunnen wij onmiskenbaar de eigenschappen begrijpen van een Geest-gevuld leven.

©Copyright Zac Poonen

Alle Bijbelteksten zijn uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

Dit artikel mag vrij gekopieerd en verspreid worden, zonder wijzigingen, met vermelding van de naam van de auteur en het CFC website adres: www.cfcindia.org
