

# WOORD VOOR DE WEEK

3 Mei (1) 2015, Christian Fellowship Church, Bangalore, India  
<http://www.cfcindia.com>

## **Het geheim van het krijgen van Gods goedkeuring** Zac Poonen

In *Hebreeën 2:17* staat geschreven, “Daarom moest Hij in alles aan Zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonden van het volk te verzoenen.” Jezus heeft de druk van elke verzoeking doorstaan die wij ooit zullen tegenkomen. Dit is het wat ons een enorme bemoediging geeft in de ogenblikken dat wij verzocht worden - verzoeking die wij ook kunnen overwinnen. Dit is de hoop waar satan ons van wil beroven, door te trachten om de glorieuze waarheid dat Christus, net zoals wij, in hetzelfde vlees gekomen is en net zoals wij, verzocht is geweest.

Jezus moet, als timmerman in Nazareth, met verzoeking te maken hebben gehad, op dezelfde wijze waar iedereen, in welke zakelijke omstandigheid dan ook, mee geconfronteerd word. Hij zou nooit teveel gevraagd hebben voor een product en Hij zou nooit een compromis aangegaan zijn op het punt van gerechtigheid, wat de kosten (of verlies) voor hem ook zouden zijn geweest. Hij concurreerde niet met de andere timmerlieden in Nazareth. Hij werkte om in Zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. Dus, door kopen en verkopen, het omgaan met geld (als een timmerman) werd Jezus, net zoals wij, met de verzoeken op het terrein van geld geconfronteerd. En Hij overwon.

Jezus leefde vele jaren in onderdanigheid aan de niet perfecte pleegouders. Dit moet Hem blootgesteld hebben aan de vele vormen van innerlijke verleidingen (op het gebied van houdingen); en toch zondigde Hij nooit. Jozef en Maria leefden nog onder het oude verbond, met gevolg dat zij geen overwinning over de zonden hadden. Zij zullen hun stemmen verheft hebben en met elkaar hebben geargumenteed, net als ieder ander getrouwd paar dat niet in overwinning leeft. Jezus echter leefde in volledige overwinning, toch minachtte Hij hen nooit. Wanneer Hij dat wel gedaan zou hebben dan zou Hij gezondigd hebben. Hij respecteerde hen, ondanks dat hij veel zuiverder was dan zij. Hier zijn wij de pracht van Zijn nederigheid.

Hier kunnen wij dus zien dat, verre van het leiden van een rustig leventje in Nazareth gedurende deze dertig jaar, Jezus de hele tijd verweekeld was in de strijd tegen verzoeken. Een strijd die elk jaar dat voorbij ging groter werd, want de Vader moest de Kapitein van onze redding door het hele bereik van verzoeken brengen voordat Hij onze Redder en Hogepriester kon worden.

Gods Woord zegt, “Want het paste Hem, om Wie alle dingen zijn en door Wie alle dingen zijn, dat Hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen.” (*Hebreeën 2:10*) Er waren nog steeds een aantal verzoeken (zoals door wereldwijde roem enz.) waar Jezus aan zou worden blootgesteld in de laatste drie en een half jaar van Zijn aardse leven. De alledaagse verzoeken echter, die wij allemaal thuis of op ons werk tegenkomen, daar werd Jezus ook mee geconfronteerd en Hij overwon deze in de eerste dertig jaar. En de Vader gaf Jezus Zijn getuigschrift bij Zijn doop.

Wanneer onze ogen geopend worden zodat wij de basis kunnen zien waarop God Zijn getuigschrift aan ons geeft, zal dat ons leven totaal veranderen. Dan zal niet meer een ieder van ons een wereldwijde bediening willen, maar veel liever trouw in de ogenblikken van verzoeken in ons dagelijks leven. Wij zouden stoppen met het verwonderen over lichamelijke wonderen, maar beginnen met de verwondering over veranderde levens. Dit met het gevolg dat ons denken vernieuwd wordt zodat onze prioriteiten op orde komen.

Wat is het een enorme bemoediging te weten dat Gods grootste geschenk en Zijn hoogste lof uitgaat naar hen die verzoeken tegemoet treden met dezelfde houding zoals Jezus dat deed – dat is: *“Ik sterf liever dan dat ik een zonde bega of ongehoorzaam ben aan Mijn Vader, op elk terrein”* Dit wordt bedoeld met de aansporing in *Filippenzen 2:5-8* waar gezegd wordt, *“Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was,... en is gehoorzaam geworden, tot de dood,”* Daarom heeft een ieder van ons de mogelijkheid om overwinnaars te worden en tot de geroepen, uitverkorenen en getrouwen te behoren, ongeacht onze gave of bediening en ongeacht ons geslacht en leeftijd.

©Copyright Zac Poonen

-----  
Alle Bijbelteksten zijn uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

-----  
Voor meer informatie schrijf naar: [nederlands@cfcindia.com](mailto:nederlands@cfcindia.com)

-----  
Dit artikel mag vrij gekopieerd en verspreid worden, zonder wijzigingen, met vermelding van de naam van de auteur en het CFC website adres.

-----  
Om eerder uitgaven van WOORD VAN DE WEEK te lezen of te downloaden ga naar:  
<http://www.cfcindia.com/nederlands/>