

WOORD VOOR DE WEEK

10 September (2) 2017

Zac Poonen

Openbaring en vrede

In **Mattheüs 11:25** zegt Jezus: *"Vader, Heer van hemel en aarde, dank U wel dat U de waarheid hebt verborgen voor wijzen en geleerden. Maar U hebt de waarheid bekendgemaakt aan kleine kinderen"* (HB). De grote en diepe waarheden van het Nieuwe Testament zijn door God verborgen. U kunt deze waarheden niet door studie ontdekken. U kunt ieder bijbelcommentaar wat in de wereld gepubliceerd is bestuderen, maar deze waarheden niet ontdekken, omdat zij voor de intelligenten en geleerden verborgen zijn. U heeft openbaring nodig en God geeft dat alleen aan hen die als kleine kinderen zijn, die een zuiver hart hebben. Het maakt niet uit of men verstandelijk knap is. Intelligentie geeft ons geen enkel voordeel in Gods koninkrijk. Het is een zuiver hart wat Gods openbaring laat zien. Kinderen zijn bevattelijk om te leren. Een klein kind is onwetend en geeft met blijdschap toe dat het onwetend is. Het vraagt bijvoorbeeld aan zijn vader: "Paps, waarom staan er witte strepen op de weg getekend?" Wij volwassenen weten dat deze lijnen er staan om de rijstroken voor het verkeer op te delen. Een kind weet het antwoord op zo'n eenvoudige vraag echter niet. Er zijn maar weinig gelovigen die op die wijze naar de Heilige Geest gaan en vragen: "Heere U schreef dit Boek, wat betekent dit of dat? Ik ben onwetend in deze dingen, wilt U het alstublieft aan mij duidelijk maken". In het nieuwe verbond hebben wij het voorrecht om gevuld te kunnen worden met de Heilige Geest en van Hemzelf gebruik te kunnen maken om ons te onderwijzen in de Geschriften die Hijzelf geschreven heeft.

Christus heeft leraren aangesteld in de gemeente. Wanneer wij echter af en toe naar deze leraren luisteren en daarna stoppen, dan zult u God nooit leren kennen. Wat zij u willen leren kan waar zijn, maar u ontvangt het uit tweede hand. U zult dit onderwijs, wat u uit tweede hand ontvangen hebt, tot een deel van uw leven moeten maken door te zeggen: "Heere maak dit onderwijs tot een les uit Uw hand. Laat het a.u.b. mijn eigen ervaring zijn". Dan zullen deze waarheden, die u van een leraar ontvangen hebt, altijd van u zijn. Wanneer u dat niet doet, dan zullen zelfs waarheden die u uit de hemel ontvangt afgezaagd en muf worden, net als het manna dat uit de hemel kwam en waar na 24 uur de maden in kwamen. Het manna dat echter in Gods aanwezigheid, in het heilige der heiligen bewaard werd, bleef altijd vers.

In **Mattheüs 11:28** zegt Jezus, *"Kom naar Mij als je moe bent. Kom naar Mij als je gebogen gaat onder het gewicht van je problemen! Ik zal je rust geven"*(BB). Dit is de vervulling van de oud testamentische sabbat. De nieuw testamentische sabbat is geen dag van fysieke rust, maar de innerlijke rust die Jezus ons geeft. Hij geeft deze rust in de eerste plaats aan hen die naar de Heere toe erkennen dat zij vermoeid en belast zijn. Er zijn mensen die naar mij toegekomen zijn en gezegd hebben: "Broeder Zac, Ik wil graag bij jullie gemeente horen". Ik vroeg hen vervolgens waarom zij zich bij onze gemeente wilden aansluiten en zij reageerden dan met: "Omdat ik ziek en moe ben van mijn huidige gemeente". Ik zeg dan tegen hen: "Wanneer u ziek en moe bent van uw huidige gemeente zult u, na een korte tijd, ook ziek en moe zijn binnen onze gemeente, dus kom maar niet bij ons in de gemeente. Eigenlijk zijn wij een hoopje mensen die ziek en vermoeid van onszelf zijn en niet ziek zijn van en door anderen. Wanneer u ziek en moe bent van uzelf, dan bent u bij ons van harte welkom en mogen wij genieten van de gemeenschap die wij samen kunnen hebben".

Er zijn veel voorgangers die in hun gemeente constant op zoek zijn om het aantal leden te kunnen uitbreiden, maar Jezus nodigt alleen hen, die ziek en moe zijn van hun verslagen levens uit om tot Hem te komen. Bent u ziek en moe van uw depressieve, troosteloze leven en de problemen in uw gezin en- of familie? Bent u het gebrek aan vernieuwing en zalving en zegen in uw gemeente of kerk beu, dan nodigt de Heere u uit met de woorden: *"Kom tot mij en ik zal u rust geven"*. Het is niet de wil van God dat wij geïrriteerder en overstuur zijn. Hij wil dat wij 24 uur per dag, 7 dagen per week en 52 weken per jaar rust en vrede in ons hart ervaren, wat er ook om ons heen gebeurt. Wij kunnen zo'n leven alleen leven wanneer wij onze verslagen toestand toegeven en naar God toegaan door te zeggen, "Heere geef mij tegen iedere prijs deze *sabbatsrust*".

In **Mattheüs 11:29** zegt Jezus: *"Doe wat Ik je zeg. Leer van Mij. Want Ik ben vriendelijk en geduldig en bescheiden"* (BB). Een discipel is een leerling en gaat naar Jezus toe om van Hem te leren net als een kind dat leergierig is. Wat wil de Heer in de eerste plaats wat wij van Hem leren? Velen willen leren hoe zij het woord meten verkondigen, hoe zij zieken moeten genezen en hoe zij moeten profeteren, enz. De Heere wil echter dat wij in de eerste plaats zachtmoedigheid en nederigheid van Hem leren, maar er zijn niet veel christenen die deze twee eigenschappen van Hem willen leren en dat is nu juist de reden waarom zij Zijn *sabbatsrust* niet ervaren.

Wanneer u een godvrezende man ziet met een zalving (gave) en een doeltreffende bediening, dan kunt u er naar verlangen om ook een dergelijke bediening te hebben, maar het is niet goed om dit na te jagen. Wat u in de eerste plaats nodig hebt is het nastreven van zijn godvrezende manier van leven. De Heere kan ons roepen om vissers van mensen of leraren in Zijn kerk/gemeente te zijn, maar Hij wil dat wij eerst Zijn "rust" binnengaan. Wanneer er in uw hart geen rust en vrede heerst, dan hebben wij zelf al zo veel problemen dat dit ook moeilijkheden bij anderen veroorzaakt.

Als standaard tekst worden voor vertalingen Nederlandse Bijbelteksten gebruikt uit de Herziene Statenvertaling. In enkele gevallen kan om reden van uitleg een andere Nederlandse vertaling zijn gebruikt.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: wftw@cfcindia.com

Om voorgaande HET WOORD VOOR DE WEEK te lezen of te downloaden gaat u naar:

<http://www.cfcindia.com/nederlands> of <http://www.shub.nl>

Meer in het Nederlands vertaalde (video)boodschappen, artikelen, en boeken, geschreven door Zac Poonen, kunt u vinden op: <http://www.shub.nl>

U ontvangt deze mail, of omdat u zich hiervoor heeft aangemeld, of omdat u contact met ons heeft opgenomen. In geval u deze mails niet langer wilt ontvangen dan kunt u een mail sturen met de tekst UNSUBSCRIBE in het onderwerp veld van uw mail. Wij bieden onze oprechte excuses aan voor enig ongemak.

Copyright - Zac Poonen. Deze mail mag u vrij kopiëren en doorsturen, echter zonder aanpassingen in de tekst.