

WOORD VOOR DE WEEK



11

OKT
2015

Blijf tegen iedere prijs u toewijden aan Christus.
Zac Poonen

In 2 Korintiërs 11:2-3 spreekt Paulus over hoe hij de gemeente van Korinthe begeleid op de weg als bruid van Christus, om op een dag aan Hem ten huwelijk gegeven te worden.

Denk hierbij eens aan Eliëzer, de dienstknecht van Abraham, die Rebecca op de 60 kilometer lange weg naar Izaäk begeleidde. Wat zou Eliëzer gedaan hebben wanneer op deze lange reis een knappe jonge man geprobeerd zou hebben om het hart van Rebecca voor zich te winnen? Hij zou beslist gezegd hebben, "Ga weg, zij is voorbestemd voor de zoon van mijn heer". Tegen haar zou hij gezegd hebben: "laat jezelf niet verleiden door deze jonge mannen."

Paulus wilde de gemeente in Korinthe bewaren als een bruid voor Christus. "Ik heb u aan één Man uitgehuwelijkt, aan Christus, u kunt niet leven voor de wereld, geld of eer, weggelokt van de oprechte en zuivere toewijding aan Christus. Ik waak over u zoals God over u waakt." (Parafrase 2 Korintiërs 11:2-3)

Een oprechte dienaar van God heeft net zo een jaloezheid voor Zijn volk; zodat zij als een reine maagd voor Christus bewaard blijft. Maar, vervolgd Paulus, "ik ben bang dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, misschien ook uw gedachten bedorven worden, en u afgeleid wordt van de toewijding aan Jezus Christus."

"Ik heb u aan één Man uitgehuwelijkt, aan Christus, u kunt niet leven voor de wereld, geld of eer, weggelokt van de oprechte en zuivere toewijding aan Christus. Ik waak over u zoals God over u waakt."

Hoe kunt u weten of u avvallig bent geworden? Hoe kunt u weten of u bent afgedwaald? Komt dat omdat wij in een verkeerde leer geloven? Volgens 2 Korintiërs 11 vers 3 dwaalt men af op het moment dat men de eenvoud van de toewijding aan Jezus Christus kwijt raakt. Dat is het kenmerk van afdwalen. Iedereen die zijn toewijding aan Christus verloren heeft is al afgedwaald. Het is

onze opdracht om, als dienaren van God, over hen te waken, op hen te letten zodat zij toegewijd blijven aan Christus. Dat is de belangrijkste opdracht.

De duivel is altijd bezig in het zoeken van wegen om gelovigen van de toewijding aan Jezus Christus af te houden, af te houden van het intens van Hem te houden. Wat voor nut heeft het wanneer wij aan evangelisatie doen, onderwijs geven of een gemeente stichten, wanneer wij de liefde voor Jezus Christus kwijt geraakt zijn?

De Heere zei tegen de gemeente van Efeze, “Wat voor nut heeft het wanneer jullie zoveel goede daden verrichten, wanneer jullie niet meer zoveel van Mij houden als jullie in het begin gedaan hebben? Op die manier hoef Ik al jullie dienstbaarheid niet”. Onthoudt alstublieft dat u zichzelf in volle overgave blijft toewijden aan Christus en over hen te waken waarvoor wij verantwoordelijk zijn, zodat ook zij zich blijven toewijden aan Christus

© Copyright Zac Poonen
Christian Fellowship Church, Bangalore, India (www.cfcindia.org)

Alle Bijbelteksten zijn uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

Voor meer informatie of om aan te geven dat u deze wekelijkse mail niet meer wenst te ontvangen, stuur dan een email naar: nederlands@cfcindia.com

Dit artikel mag vrij gekopieerd en verspreidt worden, zonder wijzigingen, met vermelding van de naam van de auteur en het CFC website adres.

Om eerder uitgaven van WOORD VAN DE WEEK te lezen of te downloaden ga naar:
<http://www.cfcindia.com/nederlands/>