

WOORD VOOR DE WEEK

15 Oktober (3) 2017

Zac Poonen

Overwinning, nederlaag en misleiding

In Jozua 6:2 zegt de HERE tegen Jozua: *"Zie, Ik heb Jericho met zijn koning en zijn strijdbare helden in uw hand gegeven"*. Het is ook voor ons belangrijk om te weten dat satan op Golgotha al verslagen is wanneer wij hem bevechten en dat de Here hem onder onze voeten zal verpletteren (Romeinen 16:20). De HERE zei niet tegen Jozua: *"Ik zal Jericho over 7 dagen in uw handen geven"*. Nee, Hij zei: *"Ik heb de stad al in uw handen geven. Ga en neem het in bezit"*.

Alles wat de Israëlieten moesten doen was dertien maal in zeven dagen om de stad lopen en hun trompetten op de zevende dag laten schallen. Dit marcheren om de stad en het schreeuwen is jammer genoeg gedegradeerd tot een "techniek" die sommige gelovigen hebben overgenomen. Alleen wanneer de Here er opdracht toe geeft dan heeft iets dergelijks waarde. Het is onze roeping om overal waar wij komen de overwinning op Golgotha te verkondigen. Wij moeten ervan getuigen dat satan is verslagen. *"En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis"* (Openbaring 12:11) – door het blazen op hun trompetten. Ik word altijd erg blij wanneer ik regelmatig satan ervan kan overtuigen dat hij verslagen is. Ik weet dat hij dat niet graag hoort.

Ik kan mij een moment herinneren dat, toen een vrouw bij mij thuis gebracht werd om voor haar te bidden, ik aan haar vroeg of zij de Here als haar redder wilde aannemen en dat zij tegen satan moest zeggen dat hij aan het kruis verslagen was. Plotseling schreeuwde de vrouw met een andere stem tegen mij: *"Ik ben helemaal niet aan het kruis verslagen"*. Op dat moment realiseerde ik mij dat het een demon was die via de vrouw sprak. Dus zei ik tegen de demon: *"Jij bent een leugenaar, jij bent 2000 jaar geleden aan het kruis verslagen, ga uit haar in de naam van Jezus"*. De demon verliet haar onmiddellijk. Daarna was de vrouw in staat om tegen satan te zeggen: *"Satan jij bent verslagen aan het kruis"*. Op die dag leerde ik dat de duivel er niet graag aan herinnert wordt dat hij aan het kruis verslagen is. Dus maakte ik er de gewoonte van om hem hier regelmatig aan te herinneren en onderwijs ik dat regelmatig aan gelovigen over de hele wereld, om satan eraan te herinneren dat hij verslagen is.

Hoe vaak heeft u satan eraan herinnert dat hij aan het kruis verslagen is? Begin er vandaag mee. Vertel hem regelmatig dat hij verslagen is aan het kruis. Hij zal u haten wanneer u er hem regelmatig aan herinnert, maar ik vind het fijn wanneer de duivel een hekel aan mij heeft, omdat ik dan weet dat ik op het goede spoor zit. Wees niet bang voor satan. U zult in staat zijn om hem, door de kracht van God, onder uw voeten te vertrappen wanneer u getuigt van het Woord van God en satans misleidingen weerstaat. Ik verkondig hier geen bepaalde techniek. Wanneer u echter geen zuiver geweten hebt en niet probeert om de verleidingen van satan te weerstaan, dan zal hij u uitlachen en tegen u zeggen: *"Jezus ken ik en van Paulus heb ik ook gehoord, maar wie bent u?"* (Handelingen 19:15). Dus geef uzelf eerst over aan God en weersta daarna de duivel (Jakobus 4:7). *"Wees sterk en zeer moedig"*, zei de HERE tegen Jozua (Jozua 1:7).

In Jozua 7 lezen wij hoe Israël voor het eerst verslagen wordt in Kanaän. Jozua vroeg aan de HERE waarom Israël verslagen was en de HERE antwoordde: *"Er is zonde in het kamp"*. Er was één man die iets weggenomen had wat door God verboden was. God had duidelijk tegen hen gezegd: *"De stad en alles wat daarin is, moet voor de HERE worden vernietigd"* (Jozua 6:17). Iedere Israëliet had dit gebod gehoorzaamd behalve Achan (7:20). Toen hij uiteindelijk betrapt was bekende hij dat hij gezondigd had. Hij had een prachtige dure Babylonische mantel in een huis gezien en had dit weggenomen. Hij zei: *"Ik zag het, ik wilde het hebben (begeerde), ik nam het weg en ik verstopte het (vers 21), - 4 stappen van verleiding. Dit is hoe wij ook zondigen en onze zonde verborgen proberen te houden. Achan werd daarna gestenigd."*

Toen Achan hoorde dat het niet toegestaan was om ook maar iets uit de stad mee te nemen, moet hij gedacht hebben: *"Nadat de reuzen gedood en hun steden veroverd zijn blijft er de komende 20 jaar niets voor mijzelf over en zal ik een arme man zijn. Dus kan ik maar beter zorgen dat er wel iets voor mijzelf overblijft"*. Hij heeft hierbij waarschijnlijk niet nagedacht dat God de Israëlieten in Jericho op de proef stelde om te zien of zij niet begeerden dat wat van een ander

was. In **Jozua 8:2** kunnen wij lezen dat, vanaf dat moment, zij alles van de buit in hun strijd met de Kanaänieten konden meenemen en mochten houden. Wat was Achan eigenlijk een dwaas. Wanneer hij gewacht had, dan had hij al het goud, zilver en kledingstukken en wat hij maar wilde mee kunnen nemen. Hij liep alles mis omdat hij faalde daar waar God hem op de proef stelde. God stelt ons ook op de proef om te zien of wij in hebzucht iets begeren wat niet van ons is, of waar wij geen recht op hebben. Wanneer u dat doet, dan mist u het beste wat God voor de rest van uw leven voor u heeft klaarliggen. Zoek daarom eerst het koninkrijk van God en Hij zal u altijd geven wat u nodig hebt.

In Jozua 8:26 staat hoe de stad Ai werd verslagen nadat Achan gedood was. Wij moeten verkeerde dingen uit het verleden recht zetten voordat wij verder kunnen gaan, anders zullen wij verslagen blijven worden in de Ai's van ons leven. Wij zien hier dat Jozua zijn speer over Ai omhoog houdt, net zoals Mozes zijn arm opgeheven hield boven op de berg. Zijn soldaten vochten en Ai werd verslagen. Het grote gevaar waar wij mee te maken kunnen krijgen is dat, nadat wij een overwinning over een zonde verkregen hebben, wij zelfvoldaan gaan worden. Op het moment dat wij ons gaan ontspannen in ons christen-zijn, is de kans groot dat wij misleid gaan worden. Dat is wat er ook met Jozua gebeurde (**Jozua 9**). Enkele Gibeonieten - Kanaänieten die gedood hadden moeten worden – kwamen bij Jozua om hem een bezoek te brengen (**9:4**). Zij handelden op een sluwe wijze en pretendeerden dat zij uit een vergelegen plaats afkomstig waren door versleten kleren en sandalen te dragen en omdat zij oud brood bij zich hadden (9:5). Ook misleidden zij de Israëlieten met hun vleiende woorden. Wij kunnen ook in gevaar komen wanneer mensen ons met vleiende woorden benaderen. In **Jozua 9:14** kunnen wij het volgende lezen: "Zij namen niet de moeite het aan de HERE te vragen, maar gingen hun eigen gang". Jozua geloofde hen en sloot een verbond met hen om hen niet te doden. Drie dagen later echter ontdekte Jozua en zijn mensen dat deze mannen Kanaänieten waren en gedood hadden moeten worden (vers 16). Toen had Jozua echter al een verbond met hen gesloten en moesten zij zich aan hun woord houden.

Wat kunnen wij van deze gebeurtenis leren? Het is voor ons een waarschuwing dat wij moeten opletten dat wij ons niet laten verleiden door mooie woorden en ons niet moeten aansluiten bij gemeentes met verkeerde motieven. De meest veilige manier van handelen is dat wij in zulke omstandigheden ons laten leiden door Gods advies hierbij te zoeken en niet op onze eigen wijsheid en inzicht afgaan. Hierbij moeten wij extra opmerkzaam zijn nadat wij op bepaalde belangrijke terreinen overwinning behaald hebben. Wij kunnen in de evangeliën lezen hoe Jezus, nadat Hij op wonderbaarlijke wijze mensen genezen had, Hij de stilte opzocht om te bidden en op die manier Zijn Vader alle eer te geven (**Lukas 5: 15-16**). Niet wanneer wij verslagen zijn, maar *wanneer wij overwinningen behalen, dan zijn wij in groot gevaar*. Meestal gaan wij op zoek naar de Here wanneer wij verslagen zijn, omdat wij op een bepaalde manier Hem teleurgesteld hebben. Het zijn echter de momenten van overwinning die ons in de gevarezone van geestelijke trots doen belanden.

In Jozua 10, toen vijf koningen de Gibeonieten aanvielen en de Gibeonieten de hulp van Jozua vroegen, zei de HERE tegen Jozua: "*Wees niet bevreesd voor hen, want Ik heb hen in uw hand gegeven. Niemand van hen zal voor u standhouden*" (vers 8). Het woord was hierbij altijd: "*Ik heb gegeven*". Overwinning was al een gegeven, zelfs voordat de strijd moest beginnen. Dat is hoe ook wij onze strijd met satan moeten aangaan. Satan en zijn demonen zijn niet in staat om ons tegen te houden. De poorten van de hel zullen nooit over de gemeente van de levende God zegevieren. Jozua ging de strijd aan en overwon en "*vanaf dat moment dacht niemand er meer over het volk Israël aan te vallen*" (vers 21). Daarna riep Jozua de mannen van Israël bij elkaar en zei *dat zij hun voet op de nek van de koningen moesten zetten* (vers 24). De Bijbel zegt in **Romeinen 16:20**: "*De God van de vrede zal de satan spoedig onder uw voeten verpletteren*" (niet op Golgotha). Satan was op Golgotha al door Jezus verslagen, maar satan zal nu onder uw eigen voeten vertrappt worden.

Als standaard tekst worden voor vertalingen Nederlandse Bijbelteksten gebruikt uit de Herziene Statenvertaling. In enkele gevallen kan om reden van uitleg een andere Nederlandse vertaling zijn gebruikt.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: wftw@cfcindia.com

Om voorgaande HET WOORD VOOR DE WEEK te lezen of te downloaden gaat u naar:

<http://www.cfcindia.com/nederlands> of <http://www.shub.nl>

Meer in het Nederlands vertaalde (video)boodschappen, artikelen, en boeken, geschreven door Zac Poonen, kunt u vinden op: <http://www.shub.nl>

U ontvangt deze mail, of omdat u zich hiervoor heeft aangemeld, of omdat u contact met ons heeft opgenomen. In geval u deze mails niet langer wilt ontvangen dan kunt u een mail sturen met de tekst UNSUBSCRIBE in het onderwerp veld van uw mail. Wij bieden onze oprechte excuses aan voor enig ongemak.

Copyright - Zac Poonen. Deze mail mag u vrij kopiëren en doorsturen, echter zonder aanpassingen in de tekst.