

WOORD VOOR DE WEEK

16 Augustus (3) 2015, Christian Fellowship Church, Bangalore, India

<http://www.cfcindia.com>

Dankbaarheid - een teken van geestelijke groei

Zac Poonen

Ik las eens over een jonge man die bekeerd was, maar die niet met heel zijn hart voor de Heere ging. Op een nacht had hij een droom waarin hij zichzelf zag sterven en de hemel binnengaan. Daar zag hij het woord "VERGEVEN" op het register van zijn leven staan. Hij was heel blij dat hij vergeven en in de hemel was. Maar in de hemel zag hij echter sommige gelovigen die een speciale gloed van heerlijkheid om zich heen hadden. Het waren de martelaren, die op aarde hun leven hadden gelaten voor de Heere. Zij hadden alles opgegeven voor de Heere en Zijn gemeente. Zij hadden hun geld, positie, eer en alles wat op aarde van waarde was opgeofferd. Deze jonge man zag hun enorme heerlijkheid en benijde hen. Toen kwam Jezus, in zijn droom, bij deze jonge man en vertelde hem dat hij totaal uit de toon viel bij deze glorieuze mensen, want hij had, in tegenstelling met hen, op aarde voor zichzelf geleefd. Zijn hart was gebroken toen hij zich realiseerde dat hij in de eeuwigheid moest leven met de gedachte aan zijn ik-gerichte leven. Hij pleitte voor zichzelf bij de Heere om hem een tweede kans te krijgen, maar de Heere zij tegen hem dat er na de dood geen tweede kans meer is. Toen werd hij wakker – en hij was dankbaar dat hij leefde en dat alles wat hij gezien had slechts een droom was geweest. Daarna nam hij wel beslissing en was vastbesloten om de rest van zijn leven alles aan de Heere te geven en werd een grote man Gods.

Wanneer het geestelijk voedsel dat u in de gemeente ontvangen hebt, u verrijkt heeft, dan bent u de gemeente daar erg dankbaar voor. Overweeg ook eens hoe dankbaar u was voor die ene maaltijd, waarvoor u uitgenodigd was. Hoeveel te meer zult u dan dankbaar zijn voor het geestelijk voedsel dat u regelmatig, jaar in, jaar uit in uw gemeente ontvangt.

Of let eens op het volgende. Stel er is iemand die op uw kinderen gelet heeft, hen beschermd heeft tegen allerlei gevaren, voor hen gezorgd heeft toen zij ziek waren, hen opgebeurd hebben toen zij ontmoedigd waren en hen geholpen hebben bij hun huiswerk, zodat zij goede resultaten op school behaalden. En stelt u zich daarbij voor dat deze persoon dat niet voor een dag of twee gedaan heeft, maar een aantal jaren lang. Zou u deze persoon daar niet erg dankbaar voor zijn?

Bent u in ieder geval op hetzelfde niveau de gemeente dankbaar dat zij uw kinderen beschermen en beschermd hebben? Een van de redenen dat gelovigen geestelijk niet groeien is omdat zij niet dankbaar zijn voor dat wat zij van de gemeente ontvangen hebben. Diegenen die uit de gemeente gestapt zijn, zijn zij die door en door ondankbaar zijn voor wat zij velen jaren lang, om niet, van de gemeente ontvangen hebben

In Lukas 17:15 kunnen wij lezen over de tien melaatsen die genezing ontvingen. Slechts één van hen ging terug naar Jezus om Hem te bedanken en God te groot te maken. Toen zij in nood verkeerden, riepen zij om barmhartigheid. Maar toen zij genezen waren, waren er negen die totaal ondankbaar waren voor de voordelen die zij ontvangen hadden. Slecht één verhief zijn stem in dankzegging.

Er zullen in die tijd, in het land Israël, waarschijnlijk duizenden genezen zijn die niet de moeite genomen hebben om de Heere te danken. Maar deze Samaritaanse man ging terug en dankt de Heere. Misschien heeft hij tegen de Heere zoiets gezegd als: "Heere, wat zal mijn leven in de toekomst anders zijn nu U mij aangeraakt hebt.

Ik kan de stad in gaan; ik kan terug gaan naar mijn familie; u hebt blijdschap in mijn leven gebracht; ik wil niet één van deze zegeningen als normaal aannemen. Ik heb alles aan U te danken en ik ben heel erg dankbaar voor al Uw zegeningen in mijn leven”.

Jezus waardeerde de man voor de geest van dankbaarheid die hij liet zien.

Daarna gaf Jezus de man nog iets meer. Hij vertelde hem dat hij door zijn geloof behouden was. De gereinigde melaatse man kreeg meer van de Heere dan alleen genezing. Lichamelijke genezing had hij al ontvangen en omdat hij dankbaar was kreeg hij ook nog redding. Ik ben er zeker van dat ik de Samaritaan in de hemel zal tegenkomen. Ik ben er echter niet van overtuigd dat ik de andere negen daar ook zal zien. Wanneer u teruggaat om de Heere te danken, dan krijgt u meer dan zij die dat niet doen.

De Heere is aanwezig in het midden van Zijn gemeente, Zijn lichaam op aarde. Wij tonen onze dankbaarheid wanneer wij het lichaam van de Heere waarderen. Wanneer u de waarde van de gemeente niet waardeert, dan bent u het die de verliezer is en niet de gemeente. God heeft hen, die de gemeente zeer gewaardeerd hebben en die dankbaar zijn voor alles wat zij van de gemeente ontvangen hebben, rijkelijk gezegend.

©Copyright Zac Poonen

Alle Bijbelteksten zijn uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

Voor meer informatie, schrijf naar: nederlands@cfcindia.com

Dit artikel mag vrij gekopieerd en verspreid worden, zonder wijzigingen, met vermelding van de naam van de auteur en het CFC website adres.

Om eerder uitgaven van WOORD VAN DE WEEK te lezen of te downloaden ga naar:
<http://www.cfcindia.com/nederlands/>