



LEARN TO LOOK AT THINGS  
FROM GOD'S POINT OF VIEW

ZAC POONEN

HET WOORD VOOR DE WEEK 18 oktober 2015 (3)

Christian Fellowship Church, Bangalore, India <http://www.cfcindia.com>

---

**Leer te zien vanuit Gods kijk op de dingen**

- Zac Poonen

Het zou erg interessant kunnen zijn wanneer u voor uzelf eens een Bijbelstudie zou doen over de gebeden van de apostel Paulus. Er staan veel gebeden van Paulus in de brieven aan de Romeinen tot en met 2 Timotheüs en u zult dan ontdekken dat deze gebeden altijd betrekking hebben op geestelijke dingen. Hij bad nooit voor de mensen dat zij rijk zouden worden, of dat zij mooie huizen zouden krijgen om in te wonen, of dat zij voorspoedig zouden zijn in hun baan. Hij bad nooit voor dit soort materialistische zaken, omdat Paulus er in zijn hart zo door gegrepen was dat alles op deze aarde tijdelijk en voor een korte periode is. Het is te vergelijken met het reizen naar een ver afgelegen plaats en u zich daar de komende 50 jaar zult vestigen. Iemand die voor u bid zal dan niet de meeste tijd voor uw treinreis er naar toe bidden, dat u een goede reis zult hebben, goed te eten en te drinken zult krijgen, goed gekleed in de trein zult zitten en wanneer u overnachten moet, goed zult slapen. Hij of zij zal eerder voor u bidden dat u in uw nieuwe omgeving, voor een lange periode, een gelukkig leven zult hebben. Onze aardse leven is slechts een korte reis naar de eeuwigheid. Paulus bad dat de mens op aarde een dusdanig leven zouden leven dat, wanneer zij naar de eeuwigheid zouden gaan, zij er geen spijt van zouden hebben.

In *Colossenzen 1:9* bid Paulus *"dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht."* Een andere vertaling zegt: *"Wij vragen God u te laten begrijpen wat Hij wil dat u doen zult."*

Inzicht hebben in Gods wil, op elk geestelijk terrein en in elke wijsheid betekent dat wij in alles kijken vanuit Gods kijk op de dingen. Wanneer u denkt aan uw menselijke lichaam, luister dan niet naar wat de filosofen of psychologen van deze wereld hierover

te zeggen hebben, maar kijk er naar vanuit Gods visie. Jezus kwam voort uit een menselijk lichaam, dus minacht dit niet. Kijk naar alles vanuit Gods perspectief. Dat is voor uzelf een goed gebed om te bidden. "Heer leer mij om alles in mijn leven de dingen te zien vanuit Uw gezichtspunt, vanuit uw perspectief." Hoe kijk ik zelf naar die bijzondere omstandigheid die in mijn leven kwam; die bijzondere ziekte, die doorn in mijn vlees, die persoon die mij zo slecht behandelde? Bekijk deze dingen vanuit Gods perspectief. Was God verbaasd toen deze dingen gebeurden? Het verbaasde God niet, maar ik was erdoor verbaasd omdat ik een mens ben, gelimiteerd door tijd en inzicht. God was echter niet verbaasd en wanneer ik terug ga en de dingen vanuit Gods perspectief bekijk dan wordt, op veel terreinen, mijn hart rustig en gaan veel dingen op deze aarde er anders uit zien.

Het is een heel goed om dit gebed te bidden: "*dat **ik** vervuld mag worden met de kennis van Uw wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht.*"

Wanneer u in staat bent om een gemeente te stichten waar de mensen geleerd hebben om de dingen vanuit Gods perspectief te zien, dan hebt een geestelijke gemeente. U hebt geen geestelijke gemeente omdat u zich bezig houdt met evangelisatie en sociale activiteiten. Wij moeten leren om de dingen vanuit Gods gezichtspunt te zien, omdat wij alleen dan kunnen wandelen op een voor God waardige wijze. U kunt nooit Gods weg bewandelen behalve wanneer eerst uw gedachten richt hebt op de wijze hoe God de dingen ziet.

---

Voor meer informatie kunt u mailen naar: [wftw@cfcindia.com](mailto:wftw@cfcindia.com)

---

Om voorgaande HET WOORD VOOR DE WEEK te lezen of te downloaden gaat u naar: <http://www.cfcindia.com/nederlands/>

---

U ontvangt deze mail of omdat u zich hiervoor heeft aangemeld, of omdat u contact met ons heeft opgenomen. In geval u deze mails niet langer wilt ontvangen kunt u ons een mailsturen met de tekst UNSUBSCRIBE in het onderwerp veld van uw mail. Wij bieden onze oprechte excuses aan voor enig ongemak.

---

Deze mail mag u vrij kopiëren en doorsturen, echter zonder aanpassingen in de tekst

---