

WOORD VOOR DE WEEK

26 juli (4) 2015, Christian Fellowship Church, Bangalore, India
<http://www.cfcindia.org>

Uw leven kan als een besproeide tuin zijn (Jesaja 58:11) Zac Poonen

In de Bijbel worden drie specifieke tuinen genoemd.

- 1. De tuin van Eden:** In Genesis 2:8-15 staat dat, “*de HEERE God een tuin (hof) in Eden plantte, en de mens er in zette om die te bewerken en te onderhouden*”.

Hoe kwam de zonde in de tuin? Het kwam hoofdzakelijk de twee verkeerde houdingen van Adam en Eva. De eerste was trots. Zij dachten dat zij het beter wisten dan God. Zij dachten dat zij God ongehoorzaam konden zijn en er mee weg konden komen. Dit is hoe ook heel veel mensen denken in de wereld waarin wij vandaag leven. De tweede verkeerde houding was egoïsme of ik-gerichtheid. Zij dachten er alleen maar aan hoe zij er zelf beter van konden worden, door van de vrucht van de boom te eten. Er staat dat, “Zij naar de boom keek en zag dat de vrucht eetbaar was en er prachtig uitzag. Die vrucht kon haar verstandig maken!” Trots en egoïsme waren de oorzaak van het begin van de zonde. Deze twee wortels zijn ook vandaag de dag de oorzaak van alle zonde in het menselijke ras - en er zijn hiervan heel veel voorbeelden om ons heen zichtbaar. In principe is de mens op zichzelf gericht en wil hij onafhankelijk van God leven. Dat is het waardoor zonde ontstaat.

- 2. De tuin van Gethsémané en Golgotha:** De zonde begon in de tuin en Jezus bewerkstelligde onze *redding* in een tuin. Iedereen kent de *tuin van Gethsémané*, maar velen weten niet dat Hij ook is *gekruisigd in een tuin* en dat Hij is *begraven in een tuin*. In Johannes 19 vers 41 staat: “*En er was ter plaatse, waar Hij gekruisigd was, een hof (tuin) en in die hof (tuin) een nieuw graf, waarin nog nooit iemand was bijgezet*”. Jezus werd verraden in een tuin, Hij werd gekruisigd in een tuin, Hij werd begraven in een tuin en Hij stond op uit de dood in een tuin. Alle voordelen van wat Jezus in die tuin gedaan heeft kan ons tot voordeel zijn. Wanneer wij naar het aardse leven van Jezus kijken, dan zien wij exact het tegenovergestelde van de trots en ik-gerichtheid van het geslacht van Adam. In het leven van Christus zien wij een nederigheid die bereid is om precies datgene te doen wat de Vader wilde dat Hij deed – zelfs wanneer dat de dood aan het kruis betekende. Hij koos bereidwillig voor die weg – zonder enig voorbehoud wat dan ook. Christus dacht ook onzelfzuchtig aan de nood van anderen en niet aan zijn eigen behoeftes – en Hij was bereid Zichzelf op te offeren om anderen te kunnen helpen. Het is Gods verlangen dat ook wij die houding aannemen.

- 3. De tuin van de Bruidegom:** Dit is de tuin die genoemd wordt in Hooglied (Een lied wat de relatie omschrijft tussen de Bruid en de Bruidegom, tussen een vrouw en een man). In *Hooglied 4:12* zegt de Bruidegom: “*Je bent als een afgesloten tuin, mijn bruid*”. De bruidegom hier is Christus en wij, Zijn bruid, zijn de tuin die exclusief en voor de buitenwereld afgesloten is. De tuin is er echter niet in eerste instantie voor onszelf of tot voordeel van anderen maar voor de Heere. Houdt dit altijd in gedachten – dat ons leven een privé tuin is voor de Heere. Dan kunnen, als een extra, anderen er ook door gezegend worden.

Dit is wat Jezus leerde. Toen iemand Hem vroeg wat het grootste gebod in de wet is, zei Hij: “*U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand ..., en dan zult u in staat zijn om uw naaste lief te hebben als uzelf*” (parafraze op Mattheüs 22:37-40). Ons leven moet altijd bij God beginnen. Dat

is de reden waarom Adam en Eva apart geformeerd zijn en niet tegelijk – zo dat, toen Adam zijn ogen opende, hij *God als eerste* zag en niet Eva. Toen Eva later gemaakt was en zij haar ogen opende, was de *eerste persoon* die zij zag, *God* – en niet Adam. Dat is de wijze waarop ons leven er uit moet zien, wanneer ons leven er lijkt op een *besproeide tuin*.

In Hooglied 4 vers 16 staat: “*Ontwaak, noordenwind, en kom, zuidenwind* [de noordenwind is koud en de zuidenwind is warm], *waai door mijn tuin, zodat de geur van zijn specerijen zich verspreidt. Laat mijn Liefste in Zijn tuin komen en eten van zijn beste vruchten!*” Wij zullen in ons leven te maken hebben met de koude noordenwind van tegenspoed en de warme zuidenwind van voorspoed. Maar wanneer Jezus ons Hoofd is en wij toestaan dat Hij de leiding over ons leven heeft, dan zullen, zowel in tijden van tegenspoed als voorspoed, strijd en vrijheid, bij beide winden de geur van Christus via ons verspreiden. Tot slot lezen wij: “*Laat mijn Liefste in Zijn tuin komen en eten van zijn beste vruchten!*” Uw triomferen in tijden van verdrukking moeten alleen voor de Heere te zien zijn en is niet bedoeld om er mee te pochen naar anderen toe. De Heer ziet uw leven in het geheim, daar waar anderen er geen weet van hebben. En wanneer Hij in Zijn tuin komt moet Hij iets kunnen vinden wat altijd aanwezig is, iets wat Zijn hart in verrukking brengt.

Elke tuin heeft regen nodig en in het nieuwe verbond hebben wij de mogelijkheid om gevuld te zijn met de Heilige Geest – de regen uit de hemel. Ik wil u oproepen om God hiervoor met uw hele hart te zoeken. Gevuld zijn met de Heilige Geest betekend dat elk deel van uw leven onder controle staat van de Heilige Geest. Stel uzelf open voor de Hemelse regen, elke dag van uw leven, dan zal uw leven als een besproeide tuin zijn.

©Copyright Zac Poonen

Alle Bijbelteksten zijn uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

Voor meer informatie, schrijf naar: nederlands@cfcindia.com

Dit artikel mag vrij gekopieerd en verspreid worden, zonder wijzigingen, met vermelding van de naam van de auteur en het CFC website adres.

Om eerder uitgaven van WOORD VAN DE WEEK te lezen of te downloaden ga naar:
<http://www.cfcindia.com/nederlands/>