

WOORD VOOR DE WEEK

9 Juli (2) 2017

Gideon en zijn leger

Zac Poonen

In **Richteren 6:34** (HSV) staat geschreven: "*Toen bekleedde de Geest van de HEERE Gideon*". De Heilige Geest kleedde Gideon op de manier zoals hij zijn kleren droeg. (*grondtekst is: kleden, aankleden, bekleeden als met een cape*). Toen was Gideon vol van kracht en, bevoegd als hij was, blies hij op de bazuin en ging de strijd aan. 32.000 mannen kwamen om met hem de strijd aan te gaan. De HEERE sprak echter tot hem en zei dat er te veel mannen waren (**Richteren 7:2**). God wilde ze niet allemaal, omdat zij niet met hart en ziel erbij betrokken waren. Dus zei Gideon dat iedereen die bang was naar huis kon gaan.

Dat is wat de Heere ook aan ons vraagt; "Bent u bang voor de duivel? ga dan maar naar huis. Bent u bang dat iemand u 'Beëlzebul', 'ketter' of 'valse profeet' zal noemen? Ga dan maar naar huis. Verspil uw tijd niet aan het dienen van de Heere".

22.000 mannen gingen op die dag terug naar huis. Er waren er nog 10.000 over gebleven (**Richteren 7:3**). God sprak echter dat er nog steeds teveel waren. Zij waren ook niet met hart en ziel bij de zaak betrokken. De meesten zochten hun eigen belang en moesten het veld ruimen. "Neem hen mee naar de waterkant en Ik zal ze daar testen" sprak de HEERE (vers 4). Toen zij bij het water kwamen om te drinken vergat iedereen de vijand door het hoofd in het water te steken om te drinken. Veel christenen zijn ook zo. Wanneer zij de verleidelijke dingen van de wereld zien, dan vergeten zij de Heere en Zijn strijd en begraven zij hun hoofden in het begerig najagen van rijkdom. Op die dag werden nog eens 9.700 mannen gediskwalificeerd.

Er bleven er slechts 300 over. Deze mannen bleven alert voor de vijand toen zij bij het water kwamen. Zij dronken met hun handen net voldoende om hun dorst te lessen, maar werden er niet door in beslag genomen. Dit typeert die gelovigen die geld en materiële dingen gebruiken, maar er niet door in beslag genomen worden. Zij werken trouw binnen hun baan om in hun dagelijks onderhoud te kunnen voorzien, maar besteden hun tijd die zij over hebben zoveel als mogelijk is aan de Heere. God zegt: "Dat zijn de mensen die Ik wil gebruiken". Er waren op die dag slechts 300 die overgebleven waren – nog minder dan 1% van de originele 32.000. Het percentage is altijd klein, omdat de weg naar het leven smal is en slechts weinigen die zullen vinden. Slechts 2 van de 600.000 - Jozua en Kaleb – kwamen in het beloofde land aan, maar de Heere is al blij met weinigen.

In **Richteren 7:16** lezen wij dat Gideon zijn leger van 300 man verdeelde in drie compagnieën van 100 man. Iedere man droeg een bazuin en een kruik met een brandende fakkel erin. Zij braken de kruiken zodat het licht van de fakkels zichtbaar werd en bliezen op de bazuinen. Dit is een beeld van hoe ons leven en bediening moet zijn. Wij zijn allemaal aarden kruiken en "wij dragen de schat van de heerlijkheid van God mee in onze aarden kruiken" (**2 Korintiërs 4:6-7**). Deze aarden kruik moet echter door veel beproevingen – sterven in Christus – gebroken worden voordat het licht door anderen gezien kan worden (**2 Korintiërs 4:7-11**), anders blijft het licht voor altijd binnen in ons verborgen. Toen Paulus dit schreef dacht hij aan het leger van Gideon die aarden kruiken bij zich droegen met een brandende fakkel erin wat alleen zichtbaar werd toen de kruiken gebroken werden. God is ernaar op zoek om ons door middel van veel omstandigheden te

breken, zodat het licht van het leven van Christus in ons leven zichtbaar wordt. Het blazen op de bazuin is het beeld van ons onbeschaamd proclameren van Gods heerlijkheid en Zijn Woord. God is vandaag de dag op zoek naar zulke mannen en vrouwen.

Eerder, voordat Gideon ten strijde trok zei de HEERE tegen hem: "Als u echter bang bent, ga dan eerst naar hun legerplaats en luister goed naar wat de mensen daar tegen elkaar zeggen!" (**Richteren 7:10-11**). Toen Gideon dat deed, hoorde hij hen zeggen dat zij allemaal bang voor hem en zijn troepen waren. Wanneer u naar het kamp van de duivel gaat en luister wat er gezegd wordt, dan zult u horen hoe bang zij zijn voor Jezus en voor hen die Hem volgen. Dat moet een bemoediging voor ons zijn wanneer wij de strijd aangaan met satan. De duivel is bang voor Jezus Christus en hij is ook echt bang voor ons wanneer wij Zijn oprechte en ware discipelen zijn. Laten wij daarom de duivel, ieder keer wanneer hij probeert om ons bang te maken, overbluffen.

Als standaard tekst worden voor vertalingen Nederlandse Bijbelteksten gebruikt uit de Herziene Statenvertaling. In enkele gevallen kan om reden van uitleg een andere Nederlandse vertaling zijn gebruikt.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: wftw@cfcindia.com

Om voorgaande HET WOORD VOOR DE WEEK te lezen of te downloaden gaat u naar:

<http://www.cfcindia.com/nederlands> of <http://www.shub.nl>

Meer in het Nederlands vertaalde (video)boodschappen, artikelen, en boeken, geschreven door Zac Poonen, kunt u vinden op: <http://www.shub.nl>

U ontvangt deze mail, of omdat u zich hiervoor heeft aangemeld, of omdat u contact met ons heeft opgenomen. In geval u deze mails niet langer wilt ontvangen dan kunt u een mail sturen met de tekst UNSUBSCRIBE in het onderwerp veld van uw mail. Wij bieden onze oprechte excuses aan voor enig ongemak.

Deze mail mag u vrij kopiëren en doorsturen, echter zonder aanpassingen in de tekst.